

## Historik

### *Barnkammaren på Åtorp*

Bruksförvaltaren på Laxå Bruk, Carl Adolfs Muhr och Hedvig Christina Ringström hade tre barn, Sidonie, Jaqueline och Victor. En barnkammare fanns för dem på Åtorp. En *inventarielista*, en lista över saker, i Laxå Bruks arkiv beskriver vad som fanns i barnkammaren år 1826.

### *Flickorna lär sig läsa och skriva*

I barnkammaren fanns böcker och skrivdon. Flickorna undervisades i hemmet. År 1826 kom en mamsell Regina Nystedt som skulle ansvara för flickornas fostran. Till en början hade de en *ABC-bok* för att lära sig bokstäverna, och en *stentavla med griffel* att skriva på. En griffel var som en slags krita. Senare skrev de med blyertspenna på papper. Pennan vässades med en liten pennkniv.

Flickorna fick öva sig mycket på att skriva. Det var viktigt att lära sig skriva fint med skrivstil. I skrivstil skrivs bokstäverna ihop i varje ord, för att det sedan ska gå snabbare att skriva när man väl har lärt sig. Man doppade sin fjäderpenna i bläcket, som förvarades i en liten burk. Viktigt var att inte ta för mycket bläck så det droppade på pappret så det blev fult och fläckigt. På 1800-talet meddelade man sig med brev, därför var det viktigt att skriva fint. På inventarielistan finns en *munlacks-stämpel* med. Med den stängde man brevet efter att ha fuktat ett runt litet *munlacks-märke* så det blev klistrigt och lade mellan pappersytorna som sedan trycktes ihop med stämpeln.

I flickornas bokhylla fanns *ABC-bok*, *Kronprinsens barnabok*, *Geografi för begynnare*, *En liten resa omkring världen*, *Svenska Bibeln*, *FigurBibel*, *Psalmböcker* och *Catechesen*. Katekesen är en lärobok i kristendomskunskap som alla barn skulle lära sig och helst kunna utantill. Man läste i dagsljus eller vid stearinljus. El fanns ej.